



(januari bij kasteel Duivenvoorde in Voorschoten)

FIJNE FEESTDAGEN

Tja, dit jaar is heel wat gunstiger verlopen dan wij een jaar geleden gedacht hadden. I.p.v. veel ziekenhuis bezoek hebben we toch weer veel gereisd, alhoewel dit jaar niet zo ver als andere jaren.

Zo hebben we een heerlijk weekend in Oude Tonge doorgebracht, bij **Anton en Heleen**...



...zijn we in maart even gaan skiën in de buurt van **Luzern**, samen met **Yvonne**, zusje van Teets



... zijn we heel gezellig in maart naar **Wenen** geweest met **Anton en Marjan**. Helaas erg koud, maar dat had als voordeel dat we regelmatig in

een cafeetje moesten opwarmen...!
Genoten van de prachtige Lipizaners, die Teets al haar hele leven had willen zien, en heel veel moois!



In mei naar **Engeland/Wales** geweest, hebben vrienden bezocht en zijn samen met **Marcel** plus



Uitzicht vanuit Marcel's huis

Kasteel in Dover

Nederlands vriendje dat bij hem logeerde weer naar huis gereden. National Trust mansion en in Dover het kasteel bezocht.

Met Pinksteren een weekend heerlijk **gezeild** met



Hanneke en Nils, naar Urk en Enkhuizen.

In juli begon onze 3 weken en 350 km lange reis langs de **Romantische Strasse** in Z-Duitsland met de Rusland reizigers. Van Würzburg tot Füssen. Erg leuke stadjes bezocht en vooral héél gezellig met deze groep, die we zo langzaam aan



Romantische Strasse

wel erg goed kennen. Dankzij Harry ook vaak heerlijk gegeten!

Doorgereden naar **Luzern** en bij **Yvonne** gelogeed en weer lekker bijgekletst!

Na thuiskomst snel wassen, pakken, en opnieuw op reis, nu via Rostock en de pont naar **Helsinki**, waar Barbara en Marcel, Arnoud, Anita, Ingrid en Sjoerd en Remco ook waren. Super gezellig, maar wel druk. Al die jonge mensen hebben toch een ander ritme dan wij, ouwetjes!!! ☺

Hebben daar al zeilend de **verjaardagen** van **Lum** en **Igor** gevierd, alhoewel met veel avontuur: we hebben twee 34 footers op de rotsen laten lopen!!! Dure grap, maar we hebben i.i.g. iets om te vertellen!



Finland



Vermoeiende tijd voor **Daniela**: al die Honhoffjes over de vloer, terwijl zij gewoon moest werken!!! Petje af. Ze vond het duidelijk ook leuk.

Daarna opnieuw snel wassen en pakken en door naar de Ardennen, waar we het 40jarige huwelijk van **Wim en Joke** en de verjaardag van de Wim,



broer van Teets hebben gevierd.

Terug met **Yvonne**, gezellig gelogeed, maar ondertussen al héél druk met **Hodi**, zodat Lum zich voornamelijk over haar heeft ontfermd!

Aansluitend kwamen **Miro en Winfried** logeren, daarna kwamen **Anton en Marjan** een paar keer logeren om hun dochter Janneke te helpen met verbouwen in hun nieuwe huis.

We hebben weer een geweldig **Sinterklaasfeest** gevierd met 18 Honhoffjes + aanhang (steeds meer).



Er is steeds meer creativiteit nodig om toch nog origineel te blijven, en op de één of andere manier lukt dat ieder jaar toch weer.

Ondertussen een super-jaar met **Hodi** gehad, mede dankzij de goede samenwerking met Pauline, nog weer beter dan vorig jaar. Vooral de volwassenen-pakketten lopen boven verwachting, maar kosten ook veel werk. Eén nieuw pakket ontwikkeld en één helemaal vernieuwd. (www.speurtochten.nl)

Het **zeilen** staat een beetje op een laag pitje: we zijn nu echte mooi-weer-zeilers geworden, omdat we onze bootjes gewoon niet meer houden als er veel wind is.

Nog 2 wedstrijdjes gevaren dit seizoen, de tweede keer zelfs resp. maar één en twee van de 3 wedstrijdjes op een dag gevaren. We komen er echter nog niet toe om de bootjes weg te doen, we proberen het nog tenminste één seizoen.



wandelen in de Treek

Ondertussen tennissen, briden, aquarellen, wandelen en fietsen we als we thuis zijn en genieten daar erg van!

En zoals jullie zien kan ik (Teets) het fotograferen met mijn mooie, nieuwe camera niet laten en wil jullie van alles mee laten genieten!



wandelen met Yvonne bij Luzern.



Igor en Daniela wonen nog in Helsinki. Igor werkt nog bij een bedrijf dat de software voor energie leveranciers verzorgd en Daniela bij een bedrijf dat een programma heeft om ziekteverzuim en de reden daarvoor in

kaart te brengen en daarmee te verminderen. Ze hebben het allebei erg naar hun zin, werken hard en doen daarnaast veel leuke dingen. Igor moet gelukkig regelmatig naar Nederland voor zijn werk, hij 'doet' de Nederlandse klanten.



Marcel werkt nog voor de National Trust, alhoewel het erg moeilijk is om een permanent contract te krijgen. 's Winters hebben ze geen werk voor hem en dus wordt hij dan niet

betaald, maar werkt hij er wel als vrijwilliger! In zijn branche is er weinig werk. Hij woont prachtig en hoeft daarvoor ook alleen maar 's zomers (een beetje) te betalen. Hij klimt met een vriend op de kliffen, doet aan Tai Chi, golfsurfen en doet mee met wedstrijd zeilen op een 40 footer.

Arnoud werkt nog met veel plezier in een bedrijf dat software ontwikkelt voor de automatisering in de kassenbouw. Hij wordt duidelijk erg gewaardeerd op zijn werk en gaat binnenkort een aantal weken naar Rusland om daar de software voor een kas te implementeren. Hij heeft een leuke vaste kring vrienden waar hij veel mee optrekt.



Barbara en Mark hebben het erg naar hun zin in hun huisje in Den Haag, **Mark** werkt met veel plezier bij een nieuwe werkgever en ontwikkelt ook software.

Barbara begint bijna met haar afstudeeropdracht in de richting Communicatie en Multimedia. Ze geeft nog snowboardles, maar heeft het wedstrijdzeillessen opgegeven. Mark sleutelt veel aan zijn motor en heeft een hele verzameling oude Vespa's. Verder hebben ze veel plezier van hun katten.

