



(midzomer nacht boven de poolcirkel)

FIJNE FEESTDAGEN

2007: een jaar met véél hoogte- en dieptepunten.

Het dieptepunt van vorige winter hoeven we jullie niet meer uit te leggen en dat is nu gelukkig ook helemaal achter de rug. De chemo's zijn relatief goed en zonder enige complicaties verlopen. Ik besef me wel dat ik enorm geluk heb gehad! Even de conditie opvijzelen, waaraan ik hard werk met vaak 3 x tennis per week en één x hardlopen. Niet dat ik ooit leer tennissen, maar dat is ook niet belangrijk.

Na een enorm hoogtepunt (Scandinavië), waarover straks meer, nu even een dieptepunt voor Lum: tijdens een leuke wandeling in het oosten van Duitsland met de wandelgroep van Miro en Winfried, kreeg hij op een avond ineens een enorme pijn in beide armen, tezamen met een doof gevoel in armen en benen. Die nacht niet geslapen van de pijn. Tijdens de wandeling van een paar dagen later bleek dat hij ook wat vreemde uitvalsverschijnselen had, waarvan hij uiteraard erg schrok. Hij is toen, op de dag van de treinstakingen, naar Keulen weten te komen, vanwaar hij verder met de auto naar huis is gereden!!! (Hij wilde niet door mij opgehaald worden). Die nacht weer nauwelijks geslapen van de pijn, waarna een bezoek aan de weekend arts in het Bronovo Ziekenhuis alleen pijnstillers opleverde en een advies om naar de huisarts te gaan. Op maandag stuurde de huisarts hem meteen naar de spoedeisende hulp, waar ze hem hielden in

het ziekenhuis. Vele onderzoeken en 10 dagen ziekenhuisopname volgde. Daarna met een intermusculaire antibioticumkuur naar huis. Eigenlijk is er niets gevonden, dus men veronderstelde de ziekte van Lyme, omdat dat het enige was wat na een recente infectie niet te detecteren is en waaraan alle symptomen voldeden. Daarna volgden vele slechte nachten en veel pijn, maar uiteindelijk, na 4 weken, begon hij wat op te knappen. Dat was voor Lum aanleiding om, na een gezellig etentje in Scheveningen, tijdens een wandelingetje om even naar de zee te kijken in de storm, in het donker van een hoge stoeprand te struikelen en tegen een paaltje te vallen: 2 vingers stonden dwars op zijn hand en ik dacht dat hij van zijn stokje zou gaan van de pijn. Weer naar spoedeisende hulp in Bronovo. Zo kom je er nooit, zo 2 maal in een paar weken. Gelukkig bleken de vingers 'alleen maar' uit de kom, maar van de gekneusde rib had hij het meeste last. Weer een heleboel slechte nachten, op de houten tuinstoel in de slaapkamer, omdat hij niet kon liggen. Volgende dag toch Shell Wereld Bridge geleid, wat gelukkig goed ging.

Voordeel voor hem: hij kon geen surprise maken met een hand in het gips, dus moest ik dat voor hem doen!

Nu, na 2 maanden, blijkt het een virus infectie in de hersenen te zijn, waar weinig aan te doen is, maar dat wel uit zich zelf over gaat. Een kwestie van geduld hebben, wat niet Lum's beste eigenschap is.

Het grootste hoogtepunt van dit jaar was natuurlijk onze fantastische reis door Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen totaan de Noordkaap; 10000km in 2 maanden. In Finland met veel plezier de familie van Daniela leren kennen, een

hele leuke, warme familie, waar we uiterst gastvrij zijn onthaald. Naar de Noordkaap en terug door het prachtige Noorwegen. In zuid Noorwegen samen met Hani een paar gezellige dagen doorgebracht met catamaran en camper.



Kopenhagen



Art Deco huizen in Helsinki



met Tutti, moeder van Daniela



Helsinki



prachtig uitzicht vanuit de camper



bij het vakantie huisje van Juha, oom van Daniela



de prachtige Lofoten in Noorwegen



hier hebben we één nacht geslapen

*er wordt wel
gewaarschuwd
voor elanden,
maar we hebben
ze niet gezien.
Wel honderden
rendieren*



kopje koffie in Bergen



Trondheim



de catamaran van Hanneke en Nils



In het voorjaar hebben we toch een weekend kunnen skieën in **Winterberg**.

Eind augustus hebben we met de hele Honhoff-familie **Winfrieds verjaardag** in Ettelscheid gevierd; heel leuk om te zien hoe de volgende generatie opgroeit tot zelfbewuste 'young professionals'. Daarna zijn we met Igor en Daniela naar

Engeland gereisd en hebben we IgDa's nieuwe appartement in Staines, W-Londen, bewonderd en hebben we Marcel verhuisd van Manchester naar Wales.

Ik ben erg trots dat ik eind augustus toch weer een wedstrijd mee heb kunnen **zeilen** en zelfs met glans de eerste prijs heb behaald. Ook ben ik trots dat **Hodi** dit jaar een absoluut topjaar heeft gehaald, mede te danken aan de inzet van Pauline.



Ook dit jaar natuurlijk weer ons geweldige Honhoff-**Sinterklaas** feest, dit jaar bij Miro en Winfried in Ettelscheid, Eifel.



Igor heeft nu een vaste aanstelling bij IBM in Staines en doet het er erg goed: men is, gemeten aan zijn salarisverhogingen, zeer tevreden over hem.

Daniela werkt bij Gartner, ook in Staines, en vindt het werken voor een Amerikaans bedrijf best wel stress-full.

Arnoud is op vakantie geweest naar een vriend in Australië en heeft er erg van genoten en kwam met veel spannende verhalen over avonturen thuis. Het werk bij OGD is nog altijd



teets@honhoff.com

lum@honhoff.com

erg gevarieerd. Ook hij wordt duidelijk erg gewaardeerd.



Marcel kreeg een baan bij de National Trust in Wales en is duidelijk erg happy. Hij woont helemaal aan het zuid-west puntje van Wales. Prachtig! Hij geniet van het werken en leven in de natuur en doet veel aan klimmen op de cliffs.

Barbara en **Mark** maken een prachtige reis van 3 maanden naar Hong Kong, Vietnam, Cambodja en Laos. Hun reis is te zien op www.heijblok.com.



over de finish...



meer foto's: www.lumspam.nl